

Immigranter i Castle-Garden – New York oktober 1879

Jeg tror ikke, at der findes en eneste dansker, som ikke har slægtninge i USA. En del af os har nogle gamle breve i behold, hvor der berettes om den forfærdelige lange og udmattende sejltur til Amerika, og besværligheder ved indrejsen. Min oldefar Mads Larsen (1842-1931) gemte et træsnit – som ses i Nutiden fra 29. december 1878, hvor en dansk tegner har gengivet, hvorledes det så ud i Castle-Garden en dag i efteråret samme år. Til højre i billedet ses mormoner, som vil til Saltsø-Staden.

”Mellemdækspassagererne på de skibe, der ankommer fra Europa, bliver sat i land ved Castle-Garden på sydsiden af Manhattan. Det var oprindeligt et fort, senere et operahus og til sidst gik bygningen over i indvandringskommis-stationens besiddelse, og i 1855 åbnedes den for den vældige sværm udlændinge, som kommer fra Europa, og største parten går i land i New York.

Skibene lægger til ved Castle-Gardens dok. Det første, som sker, er at toldbetjentene visiterer tøjet (gammelt udtryk) – og senere, når immigranterne kommer fra borde, tilses de af en læge, som sender de syge til et hospital. Derefter føres de forskellige familier enkeltvis til registratorens pult, hvor deres navne, nationalitet, bestemmelsessted etc. indskrives i en protokol. Et andet sted får immigranterne oplysninger om den rejseroute, de bør vælge. De europæiske penge veksles til dollars.

I et billetkontor kan de købe billetter til den forestående rejse. Når det er besørget, komme de alle ud i et rum, som er indhegnet med et gelænder, og en funktionær råber navnene op på dem, som ventes af familie, venner og bekendte.

Her er udsalg af fødevarer til en rimelig pris. Der findes telegrafstation, posthus, opbevaring, sovesteder, arbejdsanvisning, jernbanebilletkontor etc.

Hvis immigranten ønsker logi i byen, har en del hotelværter lov til at komme ind i Castle-Garden og tilbyde lejligheder, værelser. På en tavle er det anført, hvad værten har ret til at tage for et værelse, kost etc.

USA gør meget for at hjælpe ”de nye mænd”, men beklageligvis sker der en del svindel, bedrag og misbrug af enhver art. Mange immigranter er godtroende og lader sig nemt snyde.

Mormonerne har det lidt nemmere, de har alle rejseførere med sig, som sørger for, at de kommer trygt frem til Saltsø-Staden i Utah”.

Castle-Garden fungerede som immigrant-station indtil 1890, hvor håndteringen overgik til de føderale myndigheder, som åbnede en ny og større station på Ellis Island.

Flemming Clarkfeldt